



פפיצ'ק (פיטר גרינפלד)

פיטר גרינפלד, פפיצ'ק, נולד בפראג ב14 באפריל 1940 כאח תאום של מרתה, ואחות גדולה, עמליה.

בשנת 1944, בהיותו בן 4, נלקח יחד עם כל משפחתו לאושוויץ. בעת הכניסה למחנה הופרד מכל בני משפחתו ונלקח לבלוק 10, בלוק שבו שהו התאומים שעליהם ביצע דוקטור מנגלה ניסויים, ושם שהה עד שחרור המחנה. הוא לא ראה יותר אף אחד ממשפחתו. בעת השהות שלו במחנה, נאלץ לסבול מניסויים מזעזעים שנעשו עליו, בכללו זריקות לגבו ולעיניו ועקירת כל שיניו, ניסויים שהשפיעו עליו עד יומו האחרון וגרמו לו לקשיים תפקודיים.

בעת הפרידה מאימו, היא צעקה לו את שמו ואת מקום מגוריו אולם הוא לא מעולם לא הצליח להיזכר מה אמרה. הוא כן זכר את הכינוי שנתנה לו, "פפיצ'ק". פיטר הוא הניצול הצעיר ביותר ששרד את אושוויץ. לאחר שחרור המחנה, כשכל שאר השורדים מיהרו לצאת ממנו ופנו איש לדרכו, הוא נרדם על השלג, ביציאה מהמחנה. שם מצא אותו איש בשם שמואל גרינפלד, שלקח אותו לביתו ונתן לו את שמו הנוכחי- פיטר גרינפלד.

לאחר מותו של שמואל גרינפלד, ביתו, אולגה, אימצה רשמית את פיטר, והם חיו בהונגריה, שם הכיר את אשתו, ושם נולדו שלושת ילדיהם המשותפים.

בשנת 1979 עלה לישראל יחד עם כל משפחתו. פיטר הרגיש מחויבות עמוקה להנציח את השואה ולהנחילה לדור הצעיר, וביטא זאת בכך שהתנדב ללוות מסעות, בעיקר של תלמידים, לפולין, בתור איש עדות.

בשנת 2005 הוזמן ע"י יוסי שריד לכנסת לרגל ציון 60 שנה לשחרור אושוויץ, ותיאר לחברי הכנסת את חוויותיו המזוועות במחנה.

בהמשך שריד גם כתב ספר על פיטר, בשם: "פפיצ'ק: הוא לא ידע את שמו".

פיטר נפטר ב12 במרץ 2017.

נלקח מתוך: ויקיפדיה: פיטר גרינפלד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8_%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93

רפלקציה

במהלך הפרויקט הקבוצה שלנו מאוד התגבשה מבחינה חברתית ולמדנו הרבה אחד על השני ועל הסיפור המרגש של פפיצ'ק, ועל עוד הרבה סיפורים מרגשים שלמדנו במהלך בחירת הנושא לסרט.

למדנו הרבה על עריכה, והאפשרויות השונות שלה, וגם צילום. בנוסף, למדנו הרבה על איך לשחק ועל איך לכתוב תסריט. ליהיא שחקנית בבימת הנוער, לכן היא עזרה לנו המון בנושא הזה והסבירה לנו מה לעשות ואיך לפעול. היה מאוד מרגש ללמוד על סיפור החיים של פפיצ'ק ועל הקשיים הנוראיים עליהם הוא התגבר ובמיוחד היה מעניין מאוד להעביר את הסיפור שלו בצורה מודרנית ומעניינית שתיגע בקהל הרחב. ובכללי כל חווית הלמידה המקוונת זכינו ללמוד הרבה דברים חדשים על השואה ועל העבר של העם שלנו.

חברי הקבוצה:

- ליהיא אטיאס
- נדב אלמוג
- עידו חקלאי
- נויה אסולין
- שי איסקריק
- תמי דרנש